



Verksamhetsberättelse

Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Verksamhetsår 22/23

Innehållsförteckning

DEL I	4
Styrelsens sammansättning och andra förtroendevalda.....	4
Styrelsens verksamhetsmål.....	5
Stärka gemenskapen.....	5
En aktiv förening.....	7
Stärka relationen med institutionen.....	8
Introduktion för nystudenter.....	9
DEL II	10
Ordförande.....	10
Allmänt.....	10
Överlämning.....	10
Juristmässan.....	10
Prima Facie.....	11
Vice ordförande.....	13
Inledning.....	13
Övergripande ansvar.....	13
JURO.....	13
Övergripande utbildningsansvar.....	14
Föreningsstämmor och valmöte.....	14
Medborgarjuristerna.....	14
Sekreterare.....	15
Allmänt.....	15
Projekt medlemsregister.....	15
Jämlikhetsarbete.....	15
Förrådet och inventarielista.....	15
Näringslivsansvarig.....	17

Event.....	17
Samarbeten.....	17
SJM.....	17
Stockholmsresan.....	17
Ekonomiansvarig.....	18
Föreningens ekonomi och årets resultat.....	18
Utskottets arbete med kapitalförvaltning.....	18
Införandet av projektredovisning.....	18
Bokföring och årsbokslut.....	18
Marknadsföringsansvarig.....	20
Allmänt.....	20
Sociala kanaler.....	20
Välkomstbroschyr.....	20
Hemsidan.....	20
Utskottet.....	20
Avslutande ord.....	21
Studiesocialt ansvarig.....	22
Studiesocialt ansvarig.....	22
Utskotten.....	22
Event.....	22
Avslutande ord.....	24
Aktivitetsansvarig.....	25
Utskotten.....	25
Aktiviteterna.....	25
Idrott.....	25
Åre.....	26
Utlandsresan.....	27
Övrigt.....	27
Utbildningsansvarig JP.....	28

Mogenska rådet.....	28
Utbildningsbevakningen.....	28
Andra ansvarsområden.....	28
Avslutande ord.....	29
Utbildningsansvarig RP.....	30
Mentorskapsprogrammet.....	30
Utbildningsbevakningen.....	30
Tentatips för T1.....	30
Driva frågan angående ett eventuellt införande av masterexamen LL.M.....	30
Rättsvetardagen.....	31
Diplomeringsceremonin.....	31
Avslutande ord.....	32

DEL I

Denna del av verksamhetsberättelsen är författad av presidiet.

Styrelsens sammansättning och andra förtroendevalda

Styrelsen för Juridiska Föreningen vid Örebro universitet bestod under verksamhetsår 22/23 av:

Ordförande	Nilufer Nouri
Vice ordförande	Anton Holm
Sekreterare	Katarina Filipovska
Ekonomiansvarig	David Sellberg
Studiesocialt ansvarig	Moa Werner
Näringslivsansvarig	Mehdi Mohamed
Utbildningsansvarig Juristprogrammet	Alexander Stjernlycke Rickmer
Utbildningsansvarig Rättsvetenskapliga programmet	Elsa Lundblad
Marknadsföringsansvarig	Hanie Seraj
Aktivitetsansvarig	Emelie Jakobsson

På valmötet den 26 april 2022 valdes även Magnus Kristoffersson till föreningens revisor samt Isak Bergström som fortsatt skyddsombud för föreningen verksamhetsåret 22/23. Inspektör väljs in vartannat år och Johan Adestam fortsatte därmed på posten då han blev invald under valmötet 20 april 2021.

Styrelsens verksamhetsmål

För varje verksamhetsår sätter föreningens styrelse ett antal verksamhetsmål som föreningen i största möjliga mån ska sträva efter att följa under året. Styrelsen beslutade den 1 juli 2022 om tre övergripande verksamhetsmål:

- 1) Stärka gemenskapen
- 2) En aktiv förening
- 3) Stärka relationen med institutionen

Nedan följer en redogörelse för hur styrelsen och föreningen har arbetat med dessa mål under året.

Stärka gemenskapen

Målet var att under verksamhetsåret skapa en starkare känsla av gemenskap inom föreningen. Det gäller både bland engagerade medlemmar och icke-engagerade medlemmar. Ett liknande mål var satt även under föregående verksamhetsår och därmed även en god grund. Årets styrelse ville fortsätta med det arbetet eftersom gemenskapen i föreningen är en viktig beståndsdel. Tanken var att alla ska känna sig välkomna och som en del av föreningen oavsett program, termin eller om man känner någon som är engagerad eller inte.

För att lyckas med att stärka gemenskapen satsade vi på god stämning, interna samarbeten, lunchöppet, aktiviteter för engagerade och fler enklare evenemang. Lunchöppet har varit välfyllt under hela året och har lockat både återkommande men också nya medlemmar. Det har varit ett öppet klimat och styrelsen har satsat på att vara välkomnande och finnas tillgängliga för eventuella råd och frågor. Likt tidigare år höll utskotten i lunchöppet en gång i veckan under hela vårterminen och detta marknadsfördes flitigt och lockade flera olika medlemmar. Under lunchöppet har det bjudits på fika och temadagar har uppmärksammats.

Det har anordnats evenemang som varit enkla att komma på själv och lära känna folk på plats. Särskilt under idrottsevenemang har det varit möjligt att göra lagindelning efter anmälan och således skapa en ny gemenskap och kanske även bekantskap. Det anordnades även en sittning som innehöll platsbyte för att skapa en större gemenskap.

För att stärka gemenskapen i och mellan utskotten har vi fortsatt att satsa på aktiviteter som exempelvis utskottens egna kick-offs och gemensamma sittningar. Ytterligare ett sätt att skapa gemenskap har varit genom ordförandemöten där samtliga utskottsordföranden får träffa varandra och uppmärksammas för sitt arbete. Det har skett interna samarbeten inom föreningens utskott vilket även det skapar större gemenskap och ett roligare föreningsarbete.

Det är viktigt att alla känner sig välkomna och som en del av föreningen. Under de två gångna åren har JF's image ändrats en hel del. Det har blivit en positiv förändring som vi i styrelsen ville fortsätta med. De delar där vi såg förbättringspotential var främst att locka fler studenter från det rättsvetenskapliga programmet och att lyckas fånga upp nystudenter samt få med dåvarande T3:or.

Dessa delar har förbättrats enormt under verksamhetsåret. Ett kvitto på det är att styrelsen för VÅ 23/24 består av bl.a tre rättsvetarstudenter (fyra invalda vid valmötet), fyra (dåvarande) T1:or och tre (dåvarande) T3:or. Det är en stor förändring från tidigare år som vi ser mycket positivt på.

Denna förändring har åstadkommits genom att sprida känslan av gemenskap, skapa evenemang som lockar en större skara studenter och att satsa på välkomstaktiviteterna. Det är svårt att peka på vad det är som konkret lett till denna utveckling utan det kan beskrivas som mer som en känsla av just gemenskap. Med det sagt anser styrelsen, med glädje och stolthet, att detta verksamhetsmål väl uppnåtts.

En aktiv förening

Målet var att det skulle hända mycket saker i föreningen för medlemmarna, som lockar en bredare skara. Främst var målet att locka fler till idrottsevenemang, studierelaterade evenemang och näringslivsevenemang, men självklart även att bibehålla det höga deltagandet på de studiesociala evenemangen.

Detta mål anser vi har uppnåtts genom de många och frekventa evenemang som föreningen har arrangerat. Framförallt har vi sett idrottsaktiviteter anordnas och locka till sig många fler deltagare än tidigare. Med hjälp av ett idérikt och aktivt utskott, god marknadsföring och olika typer av idrottsaktiviteter har denna verksamhetsgren blomstrat. Det är av betydelse för föreningen att anordna evenemang som bidrar till gemenskap och samtidigt till hälsa för studenter som ett avbrott i vardagen. Bland annat har det anordnats dans, cirkelpass, turneringar och kubbkväll.

Likaså har studierelaterade och näringslivsevenemang utvecklats och lockat till sig många. Till att börja med anordnades en ny tentakväll med pluggtips för juriststudenterna på T2 inför den stora terminstentamen. Inte minst ska Rättsvetardagen nämnas som utvecklades, framförallt ändrades konceptet med huvuddagen som år 2023 bestod av en mäsas mingel, därutöver erbjöds inspirerande föreläsningar med alumner och verksamma rättsvetare. Det ska också nämnas att Stockholmsresans koncept utökades till att också omfatta en humanjuridisk tur vilket innebar en aktivitet som sträckte sig till en bredare skara studenter.

Det ska också lyftas att evenemangen har spridits till medlemmarna genom god marknadsföring. Föreningens instagram har publicerat, förutom annonsering av evenemang, också bilder och filmer från evenemangen. Dessutom finns det numera en snabbänknäring på instagram som tar en direkt till de event eller liknande som är aktuella för tillfället.

För att ha en aktiv förening krävs aktiva och engagerade medlemmar. Styrelsen anser att vi lyckades mycket bra med att fånga upp nystudenterna och dessutom studenter på äldre terminer som tidigare inte varit aktiva. Det har uppenbarats sig inte minst på de aktiva i utskotten. För att kunna skapa många evenemang och vara aktiva krävs ett effektivt arbetssätt. För att åstadkomma detta har styrelsen delegerat till utskott och givit frihet under ansvar. Utskottsarbetet har organiserats och interna arbetssätt, exv. regelbundna möten, har effektiviserats.

Slutligen ska också de många samarbeten med andra föreningar under året lyftas. Det har anordnats evenemang med SOBRA, MFÖ och FemJur och vi har tillsammans varit aktiva med studiesociala event, idrottsevenemang, näringslivsevenemang och föreläsning om våld i nära relationer.

Sammanfattningsvis anser styrelsen att detta verksamhetsmål har nåtts med goda grunder.

Stärka relationen med institutionen

Juridiska Föreningen har länge strävat för att ha en så god kontakt med Juridicum som möjligt. Juridicum är en del av vad som tidigare hette JPS, institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet, men numera har bytt namn till institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap. Att förbättra kontakten har varit ett verksamhetsmål sedan VÅ 20/21. Syftet med att stärka relationen med institutionen är att förhoppningsvis få bättre inflytande på studiesidan samt med utbildningsbevakningen. Det är även gynnsamt att ha en god relation med institutionen vid vissa evenemang, exempelvis inför diplomeringsceremonin som Juridicum och JF ordnar tillsammans.

Styrelsen anser att detta verksamhetsmål har uppnåtts mycket väl. Redan sedan tidigare har JF haft en god och väl etablerad relation med Juridicum och nu är det möjligt att konstatera att relationen enligt styrelsens mening blivit ännu bättre. Styrelsen värnar högt om föreningens utbildningsbevakning och båda föreningens utbildningsansvariga har haft en gedigen kontakt med programansvariga för respektive program för att diskutera diverse frågor och problem som dyker upp i utbildningsbevakningen. Styrelsen anser att utbildningsbevakningen har gått väldigt bra, där viktiga frågor som studenter har lyft har diskuterats med programansvariga, och många bra lösningar har hittats. Övriga styrelsen är således mycket nöjda med de utbildningsansvarigas insats avseende utbildningsbevakningen och deras insats har gjort skillnad i många studenter utbildning.

Styrelsen har även anordnat två diplomeringsceremonier i samarbete med Juridicum - en för de avgående juriststudenterna i januari 2023 och en för de avgående rättsvetarstudenterna i juni 2023.

Vidare har styrelsen anordnat en bouleväll med tillhörande middag där Juridicum blev inbjudna. Syftet med evenemanget var att stärka relationen med institutionen ytterligare genom att stärka den redan etablerade kontakten föreningen har med Juridicum på ett trevligt sätt. Evenemanget var väldigt uppskattat av såväl styrelsen som representanterna från Juridicum.

Ett flertal representanter från Juridicum deltog även på Juristmässans efterföljande bankett i november 2022 och JF:s slottsbal i maj 2023, däribland föreningens inspektor och revisor. Styrelsen är mycket nöjd över att flera representanter från Juridicum ville delta på balen och evenemanget fick mycket god respons.

Styrelsen har även blivit inbjudna och deltagit på evenemang som representanter från Juridicum anordnat tillsammans med externa aktörer.

Introduktion för nystudenter

Det är viktigt för såväl nystudenter som för föreningen att tidigt nå ut och fånga upp dem. Juridiska Föreningen har stor potential att ge en trygg start på studietiden, och ett tidigt engagemang från nystudenter i föreningen bidrar till en hållbar förening på sikt. Föreningen har därför, precis som tidigare år, genomfört flera riktade aktiviteter och informationsinsatser mot denna grupp.

Redan under sommaren skickades välkomstbrev- och broschyrer ut med post till samtliga personer som antagits till jurist- och rättsvetenskapliga programmet. Klassgrupper skapades och marknadsfördes i broschyrerna, JFs sociala medier och i "Dom kallar oss studenter". Mentorerna till nystudenter tillsattes innan terminsstart för att de skulle kunna ha kontakt och kunna bidra med lugnande ord i ett tidigt skede. Mentorskapet sträckte sig under hela terminen. Därutöver anordnades även en frågestund precis vid terminsstart via zoom för att nystudenterna skulle ha möjlighet att få svar på frågor som uppstår i första skedet av universitetsstudierna.

När terminen väl dragit igång genomfördes tre sociala aktiviteter för enbart nystudenter på jurist- och rättsvetenskapliga programmet för att skapa bättre sammanhållning och studieklimat i klasserna. Precis som de två föregående verksamhetsåren anordnades en grillkväll med aktiviteter och en frukost. Något som var helt nytt för JF var en välkomstsittning. Genom sittningen fick vi möjlighet att introducera hur en mer avslappnad sittning kan gå till och exempelvis hur man startar sånger och vilka som brukar sjungas. Det är en stor del av gemenskapen, vilket vi ville framföra tidigt. Aktiviteterna mottogs med glädje och det var högt deltagande. Vi samarbetade med Sobra för att aktiviteterna inte skulle krocka med introt.

Traditionsenligt genomfördes en tentastuga ("T1-tentakväll") inför nystudenternas första tentamen där studenter på högre terminer delade med sig av sina erfarenheter, tips och tricks kring tentamen.

DEL II

I denna del har varje styrelseledamot författat var sin del där de har beskrivit med vad, och hur, de har arbetat under verksamhetsåret.

Ordförande

Allmänt

Jag ser tillbaka på verksamhetsåret med stolthet och glädje. Det har varit ett händelserikt år och föreningen har utvecklats i flera delar. Jag tycker att vi lyckats att locka fler medlemmar och behålla de medlemmar som redan funnit intresse i föreningen. Det grundas till stor del i styrelsens engagemang, samarbetsförmåga och lyhördhet. Det ska också tilläggas att det har funnits en mycket god grund att utgå från. Tidigare styrelser har skapat ekonomiska, organisatoriska och fysiska förutsättningar för att föreningsarbetet ska kunna bedrivas så ändamålsenligt och effektivt som möjligt.

Överlämning

Styrelsen VÅ 22/23 fick en gedigen gruppöverlämning om det gemensamma styrelsearbetet av den tidigare styrelsen under en heldag i juni samt ett skriftligt sk. testamente under sommaren. De flesta fick även lika välplanerade individuella överlämningar för sina respektive poster av sina företrädare samt genomarbetade individuella testamenten.

Målet var att ge nästkommande styrelse en lika gedigen grupp- samt individuell överlämning men samtidigt effektivisera den. En del av detta var att samtliga styrelseledamöter redan under hösten skulle i sina testamenten skriva ner "uppstartsarbetet" (perioden juli-oktober då individuella verksamhetsplaner skrevs, budget sattes, utskott tillsattes och startades upp och annat praktiskt) för sina respektive poster. Detta för att tillse att varje styrelsepost har ordentligt med information och tips i den inledande - och som mest förvirrande och utmanande - perioden av verksamhetsåret. Därutöver genomfördes även individuella överlämningar. Vad gäller gruppöverlämningen var den gemensamma inställningen att den tidigare varit för lång och omfattande. Vi ansåg att enbart det allra viktigaste bör lyftas för att det ska ha ett värde och fastna hos tillträdande styrelse. Vi hade därför gruppöverlämning under en halvdag i maj. Därutöver skedde en komplettering av det gemensamma testamentet.

Förhoppningen är att så mycket kunskap och information om föreningen och föreningsarbetet ska bevaras och föras vidare till nästa styrelse och att de sedan fyller på de olika dokumenten med ännu mer erfarenheter och lärdomar. På så sätt möjliggörs en effektivare utveckling av föreningen och man kan undvika att lägga tid och energi på att återuppfinna saker som tidigare styrelser redan etablerat. Den skriftliga delen av överlämningen har jag ansett vara mycket viktig och uppmanat till att skriva så mycket (relevant) som möjligt för att underlätta för kommande engagerade.

Juristmässan

Juristmässan 2022

Juristmässan (JM) med efterföljande bankett genomfördes den 15:e november 2022. Projektledare för Juristmässan var Linnéa Uhr och vice projektledare var Philip Lander. Projektledarna hade gjort ett mycket bra arbete med rekryteringen till projektgruppen och det var sammanlagt 20 personer som arbetade med JM i antingen ledningsgruppen eller olika arbetsgrupper. Projektgruppen har gjort ett fantastiskt arbete och förtjänar en stor eloge!

Ledningsgruppen genomförde även ett stort arbete med att uppdatera vilken prisklass olika potentiella utställare tillhör, vilket baseras på utställarnas omsättning. Detta har varit ett gediget arbete som utställningsgruppen genomfört med bravur. Därutöver höjdes priset även i samtliga prisklasser. Det visade sig genom det mycket goda resultat mässan gjorde.

JM 2022 hade hela 64 utställare vilket slog rekord och dessutom en bankett med plats för 250 personer, vilket också är den största JF anordnat. Mässan utvecklades dessutom och digitaliserades. Istället för formulär som tidigare skickats ut till utställare, skapades en hemsida där varje utställare kan fylla i och justera sina önskemål. Det skedde även en digitalisering av mässkartan som, förutom i tryckt form, för första gången även gick att få upp i telefonen genom QR-koder.

Inför Juristmässan 2023

Styrelsen 22/23 tillsatte under vårterminen projektledare för JM 2023. Annie Einarsson tillsattes som projektledare och Emma Åkerman som vice projektledare. Projektledarna har under vårterminen tillsatt resterande projektgrupp och påbörjat arbetet inför Juristmässan 2023.

Ett projekt under året har varit att utreda hur föreningen ska arbeta med mässan för att efterfölja GDPR-lagstiftning. En arbetsgrupp i styrelsen utredde frågan och har tillsammans med mässans projektledare tagit fram det bästa tillvägagångssättet.

Projektledarna föreslog höjningar av två prisklasser, vilka beslutades om och genomfördes. Det motiverades med att samtliga priser ökat i och med inflationen och att även våra bör göra det, dessutom för att senare inte behöva chockhöjas.

Prima Facie

Redaktionerna för Prima Facie (PF) 2022 och 2023 har gjort ett mycket bra jobb med att samla ihop skribenter och färdigställa fyra spännande nummer under verksamhetsåret 21/22! Under verksamhetsåret har tidningen Prima Facie (PF) främst delats ut på JF-kontoret men även på Universitetsbiblioteket.

Innan verksamhetsårets start beslutades att återinföra PF som ett utskott i JF, istället för att ha ett samarbete med föreningen PF. Redaktionen kvarstod och tillsattes som utskottets nya redaktion. Det fungerade mycket bra och har inte ändrat det praktiska arbetet mer än att styrelsen är delaktig i tillsättandet av ny redaktion. I december tillsattes Kevin Aiderfors som

ny chefredaktör tillsammans med Vilma Lindstedt och Viktoria Nordsjö som vice chefredaktörer samt Sandra Hallemark som marknadsföringsansvarig. Arbetet har flutit på problemfritt och vid slutet av JF:s verksamhetsår har två nummer av tidningen utgivits enligt plan.

I övrigt har ordförande upprättat en arbetsordning för att tydligt fastställa vilka uppgifter som faller på utskottet Prima Facie och vilka som faller på styrelsen. I arbetsordningen har styrelsen och utskottet enats om hur arbetet med tidningen, tillsättning av utskottet och frågor om utgivningsbevis ska skötas.

Vice ordförande

Inledning

Vice ordförande och ordförande utgör tillsammans föreningens presidium. Den huvudsakliga arbetsuppgiften för presidiet är det övergripande ansvaret för föreningen och alla dess angelägenheter. Som Vice ordförande har man dock även några särskilda ansvarsområden. Dessa är ansvar för samarbete och välmående i styrelsen, ansvar för föreningsstämmor och valmöte, agera kontaktperson för medborgarjuristerna och man har även det yttersta utbildningsansvaret.

Övergripande ansvar

Det är svårt att konkretisera det övergripande ansvaret, men som nämnts ovan gäller det föreningen i stort och alla dess angelägenheter. Det är svårt att beskriva det mer detaljerat eftersom det verkligen innefattar allt, såväl högt som lågt. Det är även svårt att särskilt kommentera hur just detta arbete gått eftersom det innefattar alla andra ansvarsområden också. Ytterst är det nog medlemmarna som får avgöra hur detta arbete gått, min förhoppning är att de tycker att de har flutit på bra under året och inte är något de tänkt på, för då har vi gjort vårt jobb. Kort kan för egen del bara sägas att jag tycker samarbetet med ordförande fungerat utmärkt. Hon har varit väldigt strukturerad och haft koll på allting vilket har underlättat väldigt mycket för mig.

JURO

Juris Studerandes Riksorganisation (JURO) är ett nationellt samarbetsorgan som samlar representanter från de juridiska föreningar som finns vid respektive lärosäten som bedriver ett juristprogram. Verksamhetsområdet är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter. Arbetet i JURO sker under ledning av ett presidium (ordförande och vice ordförande). Varje medlemsförening utser två representanter, inom JF Örebro faller det ansvaret på Vice ordförande och Utbildningsansvarig JP.

Under verksamhetsåret hade JURO fyra styrelsemöten och ett flertal arbetsgruppsmöten. Vid styrelsemötena har både övergripande frågor för hela JURO och särskilda frågor från enskilda medlemsföreningar diskuterats. Möten tar som huvudregel en hel förmiddag i anspråk, jag hänvisar till protokollen på JUROs hemsida (www.juro.se) för mer information om.

JURO har länge arbetat med arbetsgrupper, där det vanligtvis finns två aktiva projekt samtidigt. Modus hoperandi är att representanterna från varje förening är med i varsin arbetsgrupp. Det senaste året har varit starten på en omstrukturering av hur JUROs arbetar för att försöka effektivisera arbetet långsiktigt. Den ena arbetsgruppen arbetar med att författa en långsiktig plan på vad JURO vill åstadkomma inom de kommande åren och hur detta konkret ska göras. Det andra aktiva projektet är att skriva en artikel med koppling till psykisk hälsa. JF Örebros representanter ser positivt på detta arbete eftersom det är vår gemensamma uppfattning att JURO har överskattat vilket arbete som kan hinnas med på ett verksamhetsår, medan man underskattat det arbete som kan ske under en längre period.

Övergripande utbildningsansvar

Vice ordförande har även det yttersta utbildningsansvaret. I praktiken bedriver dock de två utbildningsansvariga all den ordinarie utbildningsbevakningen självständigt. Genom Triplett, en konstellation som består av vice ordförande och de båda utbildningsansvariga, har Vice ordförande viss insyn i den löpande utbildningsbevakningen. Triplett är främst ett diskussionsforum där styrelseledamöterna kan bolla frågor med varandra. Under året har inga officiella möten med Triplett ägt rum, utan ett mer inofficiellt tillvägagångssätt har tagits. Vid behov har berörda styrelseledamöter diskuterat frågor och inhämtat varandras synpunkter. Vi anser att detta tillvägagångssätt har fungerat bra och varit väldigt effektivt.

Eftersom utbildningsansvariga sköter den löpande utbildningsbevakningen är det oftast vid "större" eller mer övergripande frågor som Vice ordföranden kan kopplas in. Under året har det inte varit väldigt många sådana, men även när det uppstått har våra utbildningsansvariga varit väldigt duktiga på att lösa detta själva. Exempel på frågor där jag blivit inkopplad har varit olika mer allvarliga kurs-specifika problem samt den vid författandet av den skrivelse föreningen skickade till institutionen gällande studenternas önskan om en L.L.M examen för de som tar en master i rättsvetenskap.

Föreningsstämmor och valmöte

Under verksamhetsåret har utöver ordinarie föreningsstämma och valmöte en extrainsatt föreningsstämma ägt rum. Inget anmärkningsvärt ägde rum i samband med de ordinarie sammanträdena. Deltagandet vid båda mötena får anses vara relativt höga, särskilt vid valmötet. På den extrainsatta föreningsstämman röstades en motion om finansiering till en alumnilörening för juriststudenter igenom. Även en motion om att samma finansiering ska utgå till en alumnilörening för rättsvetarstudenter fattades, under förutsättning att någon startar en sådan förening.

Medborgarjuristerna

Medborgarjuristerna (MBJ) har fortsatt bedrivit sin juridiska rådgivning till kommunens invånare i samarbete med kommunen. Under höstterminen 2022 var Julia Berggren projektledare och Simon Lindkvist vice projektledare. Vid årsskiftet tillsatte styrelsen den nya projektledaren Irma Muftic och vice projektledaren Isabelle Lundberg. MBJs arbete har under hela året flutit på väldigt bra och självständigt. Styrelsen är hittills väldigt imponerad av såväl föregående som de nuvarande projektledarna.

Sekreterare

Allmänt

Uppdraget som sekreterare har till stora delar bestått av rutinmässiga och administrativa arbetsuppgifter som huvudsakligen har kunnat genomföras helt självständigt. Förutom de löpande uppgifterna som protokollföring, arkivering och medlemshantering har jag under verksamhetsåret 22/23 även ansvarat för den årliga lagboks försäljningen, samt varit behjälplig med introduktionsaktiviteter och tillsättningen av utskott. Nedan följer en redogörelse för tre av mina största projekt som inte utgjorde en del av mina löpande arbetsuppgifter.

Projekt medlemsregister

Under styrelsemötet 230111 tillsatte styrelsen en projektgrupp bestående av sekreterare, utbildningsansvarig RP och marknadsföringsansvarig i syfte att hitta en ny tjänst för medlemshanteringen som skulle kunna ersätta medlemsregistret Membit. Användningen av Membit medför en stor del manuellt arbete för sekreterare och har sedan långt tillbaka upplevts vara ineffektiv. Av denna anledning fanns det ett stort behov av att hitta ett alternativ till denna tjänst. Projektgruppen undersökte tre olika alternativ – MyClub, Mecenat och Hitract. I samråd med resterande styrelseledamöter kom projektgruppen fram till att Hitract var det bästa alternativet. Styrelsen var överens om att inte byta medlemsregister under pågående verksamhetsår, utan överlämnade beslutet till tillträdande styrelse.

Jämlikhetsarbete

Under verksamhetsåret 21/22 beslutade styrelsen att ansvaret för föreningens jämlikhetsarbete skulle övergå från vice ordförande till sekreterare. I samband med detta beslutades även att helt lägga ner jämlikhetsutskottet. Verksamhetsåret 22/23 blev det första verksamhetsåret på flera år utan ett jämlikhetsutskott och av den anledningen var jämlikhetsarbetet en aning diffust i början. Mitt mål för verksamhetsåret 22/23 var att komma på konkreta förslag på hur jämlikhetsfrågan skulle drivas framåt utan ett utskott.

Eftersom att föreningen FemJur hade startat upp sin verksamhet igen ställde jag mig positiv till att utforska möjligheten att inleda ett samarbete mellan föreningarna. FemJur uppmärksammar och bedriver jämlikhetsfrågor i större utsträckning än vad JF gör och därför var jag av uppfattningen att ett sådant samarbete skulle generera mer medlemsnytta än vad JF hade kunnat göra på egen hand. Efter en diskussion med resterande styrelseledamöter inleddes kontakten med FemJur under hösten 2022. Under verksamhetsåret har föreningarna tillsammans anordnat en pub på internationella kvinnodagen och en föreläsning om våld i nära relationer tillsammans med Kvinnohuset i Örebro. Enligt min uppfattning har samarbetet mellan JF och FemJur fungerat bra.

Förrådet och inventarielista

Som sekreterare har jag haft det huvudsakliga ansvaret för förråd och inventarier. Under våren 2023 genomförde sekreterare, tillsammans med ordförande, studiesocialt ansvarig och aktivitetsansvarig, en organisering, utrensning, städning och inventering av JF:s förråd. I

samband med detta uppdaterades även inventarielistan som togs fram av föregående styrelse. En korrekt och uppdaterad inventarielista underlättar sekreterarens arbete då denne slipper genomföra onödiga och återkommande inventeringar alltför ofta.

Näringslivsansvarig

Event

Verksamhetsåret kickade igång med ett event som MSA höll i där de bjöd T1:or på frukost och T3:or på after-school häng. Det första eventet som anordnades av mig tillsammans med näringslivet var en casekväll med Vinge. Eventet var fullsatt och var för mig en lyckad start på näringslivsåret. JF anordnade tillsammans med vår nya huvudsamarbetspartner Deloitte en ny typ av event i form av ett julmingel som var uppskattat bland studenterna men också Deloitte. Julminglet anordnades till största del av näringslivsutskottet som ska ha ett stort tack för deras insatser. Vidare hade JF ett digitalt event med Vinge i form av ett lunchseminarium som dessutom sändes under lunchöppet på JF-kontoret.

Samarbeten

Under min tid som näringslivsansvarig var inte mitt huvudsyfte att värva fler samarbetspartners till JF, men då Cederquist valde att inte förnya avtalet öppnade det upp möjligheten att värva i deras ställe. Intresset för JF upplevde jag som stort bland många byråer som inte är samarbetspartners, exempelvis PWC som kom att bli samarbetspartners under årets gång. Jag satt i många möten med andra byråer men inget samarbete kom till skott vilket lämnar potential till nästkommande år. Samtliga andra avtal är förnyade enligt min vetskap, några lämnades till min efterträdare att förnya.

För första gången under mina tre år i JF fick vi en sittning sponsrad och det är tack vare vår huvudsamarbetspartner Vinge som jag hade pitchat idén för redan under sommaren. Balen valde Delphi att sponsra igen och även om det fanns ett stort intresse att sponsra Olympiaden så kom det inte till skott på grund av schemakrockar.

Internt har jag försökt strukturera upp arbetet så att min efterträdare kan överskåda arbetet på ett enkelt sätt.

SJM

I år valde vi att endast ha ett näringslivsutskott som ett lite större utskott. Utskottet skötte SJM med bravur. SJM är kort beskrivet en tävling i processrätt mellan Sveriges samtliga lärosäten med juristprogrammet. Utskotten planerade deltävlingarna i Örebro. Tävligen kunde sedan hållas fysiskt och Örebros lokalfinal avgjordes i Örebros Tingsrätt där Kevin Aidefors och Axel Stenmalm Wolke stod som segrare. Kevin och Axel representerade sedan Örebro i riksfinalen i Svea Hovrätt och knep en imponerande andraplats.

Stockholmsresan

I år utvecklades Stockholmsresan ytterligare och var fullspäckad. Konceptet behöll antal dagar för vistelsen i Stockholm men dubblade nästan antalet deltagare. Deltagarna delades in i två grupper: en humanjuridisk och en affärsjuridisk. Den humanjuridiska var, med tanke på kapaciteten som de humanjuridiska platserna vi besökte hade, en mindre grupp än den affärsjuridiska. Samtliga platser sålde slut på några minuter och resan var mycket uppskattad enligt efterföljande enkät. Myndigheterna och de byråer vi besökte på den affärsjuridiska rundan var väldigt glada över att ha oss där och ville gärna att vi återvänder till nästa år.

Ekonomiansvarig

Föreningens ekonomi och årets resultat

Föreningen har, under verksamhetsåret 2022/2023, gjort ett positivt resultat om 198 514 kr efter finansiella poster och skatt. Resultatet är i linje med det budgeterade resultatet. Särskilda händelser som påverkat resultatet är Juristmässans intäkter som översteg förväntningarna samtidigt som kostnader för det studiesociala ökade under året. För mer detaljer vad gäller föreningens inkomster och kostnader hänvisas till resultaträkning för verksamhetsåret.

Bedömningen av föreningens ekonomi vid författandet av verksamhetsårets verksamhetsplan var att det fanns utrymme för ekonomiska satsningar. Stora ekonomiska resurser har därför spenderats på föreningens medlemmar genom arrangerandet av diverse evenemang. Inställningen till föreningens ekonomi har under den större delen av verksamhetsåret varit att föreningen har goda ekonomiska marginaler men att man bör tänka på utgifterna för att stärka föreningens kapital för det fall skatteskulden blir större än beräknat.

Utskottets arbete med kapitalförvaltning

Ekonomiutskottets arbete med kapitalförvaltning har genomförts som planerat under verksamhetsåret. Utskottet har regelbundet analyserat vinstutvecklingen för föreningens värdepappersinnehav och uppdaterat föreningens medlemmar om detsamma genom månadsrapporter som publicerats på föreningens hemsida.

Vissa förvärv och avyttringar har gjorts under verksamhetsåret för att uppfylla vad som erfordras av föreningens investeringspolicy. Förvärv och avyttringar har bidragit till en mer diversifierad portfölj med god vinstpotential. Det ekonomiska läget i Sverige och omvärlden har även haft sin påverkan på föreningens värdepapper som i skrivande stund har minskat med 4,35 procent på en ettårsperiod.

Införandet av projektredovisning

Under verksamhetsåret togs det i en diskussion med revisorn och Revidacta ett beslut om att föreningen skulle börja projektredovisa särskilda evenemang med flera olika utgiftsposter, såsom slottsbalen och åreosan. Syftet med detta var att förenkla för den nästkommande styrelsen att kunna se vad enskilda saker samt evenemanget som helhet kostat. Med anledning av den nya kontoplanen som Revidacta bokför efter så finns det inte längre enskilda poster för samtliga evenemang som varit fallet tidigare. Syftet var därför att vid överlämning tydligare kunna presentera intäkter och utgifter kopplade till enskilda evenemang. Detta är därför något för nuvarande styrelse att utvärdera resultatet av.

Bokföring och årsbokslut

Under föregående verksamhetsår anlidade föreningen redovisningsbyrå Revidacta med säte i Åre för att sköta föreningens bokföring och bokslut på grund av deras erfarenhet av ideella föreningar. Föreningen har fortsättningsvis haft ansvar för den löpande fysiska bokföringen som fortsatt att vara tillgänglig för granskning av föreningens medlemmar.

Samarbetet med Revidacta har fungerat väldigt bra och jag är av uppfattningen att det framarbetats tydliga rutiner, vilket lett till att kontakten med Revidacta minskat avsevärt mot slutet av verksamhetsåret jämfört med i början. Arbetet rullar med andra ord på väldigt bra och jag bedömer att det numera finns en tydlig arbetsfördelning mellan parterna. Jag ställer mig därför positivt till att föreningen fortsatt anlitar Revidacta för dessa tjänster.

Marknadsföringsansvarig

Allmänt

Verksamhetsårets marknadsföring har skett i enlighet med vad som planerades i början av verksamhetsåret. Marknadsföringen har varit varierande då både studierelaterade event och studiesociala event har marknadsförts för att locka studenter som har olika intressen inom föreningen.

Sociala kanaler

Föreningens sociala kanaler har vuxit betydligt mer än tidigare år då marknadsföringen har skett löpande och i stora mängder. Medlemmarna har uttryckt att den plattform som har varit mest givande att få ta del av information gällande våra event och liknande, har varit föreningens Instagram-konto. Eftersom vi fick den feedbacken relativt tidigt under verksamhetsåret, anpassade vi vår marknadsföring för att den skulle vara ännu lättare att ta del av i form av IG-stories då exponeringen där var högst jämfört med alla andra plattformar som föreningen använder. Det här verksamhetsåret startades även ett Linktree-konto för att samla alla relevanta länkar på ett och samma ställe i föreningens Instagram-bio då medlemmarna uttryckte att det kunde vara svårt att hålla koll på alla olika formulär och ansökningslänkar. Även detta var en succé.

Välkomstbroschyr

Även det här verksamhetsåret skickades en välkomstbroschyr till samtliga nystudenter som innehöll information om föreningen och dess verksamhet, schema för välkomstdagarna samt våra sociala medier. Jag tror att broschyren har varit viktig för att ge nystudenterna kännedom om att JF finns och vad föreningen gör. Både broschyren och det faktum att jag och andra styrelseledamöter kring terminsstart skrev till alla juridikstuderande nystudenter i Facebook-gruppen "Dom kallar oss studenter" för att hjälpa dem att knyta kontakt med varandra tror jag är viktigt för att skapa en trygg och bra studiestart.

Hemsidan

Marknadsföringsansvarig har gjort ändringar i vissa flikar på föreningens hemsida för att göra det enklare för besökare att klicka runt på. Förändringarna har huvudsakligen bestått i att ändra strukturen och upplägget på de olika flikarna och menyerna. De största förändringarna skedde inom fliken för "Valmöte" och "Föreningsstämma" med tanke på att dessa är väldigt viktiga för att våra medlemmar ska få sina röster hörda. Dessa flikar förfinades och ändrades i formatering och utseende.

Utskottet

Marknadsföringsutskottet har i princip enbart jobbat med de digitala plattformarna, men även en del affischer. Utskottets arbete har bestått av att få ut information om de evenemang och aktiviteter som arrangeras av föreningen, samt att fotografera under föreningens evenemang.

Utskottet har dessutom haft ansvar för tema-lunchöppet och att skapa adventskalendern som publicerades i våra sociala medier.

Avslutande ord

Målet med marknadsföringen under verksamhetsåret har varit att locka fler medlemmar till föreningen, förmedla öppenhet genom att fler ska känna sig delaktiga och inkluderade, samt främja engagemang i föreningen. De nu nämnda målen är något som jag tycker att styrelsen och föreningens utskott har lyckats med, särskilt sett till deltagandet på våra evenemang och engagemanget generellt i föreningens verksamhet.

Studiesocialt ansvarig

Studiesocialt ansvarig

Ett av mina mål som studiesocialt ansvarig har varit att bidra till en bättre gemenskap mellan studenterna samt få alla studenter att känna sig välkomna i JF. För att uppnå detta valde jag att lägga ner mycket energi på välkomstaktiviteter för nystudenter och planerade, tillsammans med aktivitetsansvarig, en välkomstsittning. Många studenter deltog på sittningen och jag tror att detta bidrog till att många nystudenter valde att fortsätta gå på JF evenemang och engagera sig i föreningen. Utöver att lägga ner mycket energi på välkomstaktiviteter har min målsättning varit att inkludera alla genom att anordna både finsittningar och mer avslappnade JF pub kvällar. Under året har många olika event anordnats men på grund av lågt tryck för mindre aktiviteter har det tyvärr inte varit möjligt att anordna lika många aktiviteter, exempelvis bowling, som jag hade velat.

Utskotten

Under mitt verksamhetsår valde jag att ha två utskott, eventutskottet och balutskottet. Eventutskottet var det utskott som anordnade alla event förutom balen. I eventutskottet tillsatte jag sex personer men på grund av ett tidigt avhopp var de enbart fem utskottsledamöter i utskottet den största delen av året. Jag upplevde att det var för lite att ha fem personer i eventutskottet eftersom det blev en hög arbetsbelastning för både mig och utskottsledamöterna. Detta beror främst på att eventutskottet under mitt verksamhetsår skulle anordna avslutningssittningarna för juriststudenterna och rättsvetarstudenterna vilket innebar ytterligare två stora evenemang att anordna. Utskottet hade möten ungefär en gång i veckan vilket var lagom för att hinna gå igenom vad som skulle göras inför alla evenemang. Jag var med på majoriteten av mötena men utskottsledamöterna utförde de flesta praktiska uppgifterna som behövde göras. Målsättningen med att finnas med på majoriteten av mötena var att utskottsledamöterna skulle kunna få stöttning och bolla idéer med mig direkt när de kände att det behövdes.

I balutskottet tillsatte jag fyra ledamöter, vilket var en person mer jämfört med föregående verksamhetsår. Jag anser att fyra ledamöter var ett väldigt bra antal för utskottet då alla alltid hade något att göra samtidigt som ingen blev överbelastad. Jag kände att jag kunde lämna de flesta praktiska uppgifterna till utskottet och själv ha ett mer övergripande ansvar för planerandet av balen. Balutskottet hade möten ungefär varannan vecka under höstterminen och en gång varje vecka under vårterminen. Under höstterminen behövde mer förberedande delar göras och de behövde därför inte ha lika många möten då och jag kände inte att jag behövde närvara på alla. Under vårterminen behövde mer arbete utföras då allt skulle bestämmas och bokas och jag närvarande då på de flesta mötena.

Event

I början av höstterminen anordnades välkomstaktiviteter för nystudenterna. Välkomstaktiviteterna bestod av en grillkväll, en sittning samt en JF frukost. Jag var ansvarig för att planera grillkvällen samt välkomstsittningen men fick hjälp av aktivitetsansvarig vilket var mycket uppskattat. Välkomstsittningen var mycket lyckad och jag anser att det var ett bra

tillskott till välkomstaktiviteterna. Även grillkvällen sålde vi många biljetter till men tyvärr kom inte alla vilket innebar att vi behövde ändra om mycket i grupperna under kvällen. I september arrangerades även en JF-pub för alla medlemmar på Satins uteservering. I oktober arrangerade vi en pubbrunda tillsammans med MFÖ. Denna var mycket lyckad och ett bra sätt för medlemmar att få lära känna andra studenter. Jag planerade pubbrundan tillsammans med studiesocialt ansvarig från MFÖ och samarbetet fungerade väldigt bra. Jag rekommenderar verkligen att fortsätta samarbeta med MFÖ kring olika event.

I oktober när pubbrundan skulle äga rum hade utskotten tillsatts och det var därför eventutskottet som genomförde pubbrundan. Jag upplever att detta var ett väldigt bra första event för eventutskottet att arrangera och allt gick väldigt smidigt under kvällen. I oktober arrangerade jag även utskottssittningen som hölls i Röda Paviljongen. Min ambition var att det skulle vara en kul kväll där alla engagerade skulle få möjligheten att lära känna varandra bättre. Det blev en lyckad kväll med flera lekar och god mat från Stora.

I November hade jag och studiesocialt ansvariga från Sesam och MFÖ planerat in en S.UP-sittning. På grund av avhopp från en kårsektion blev den dock inte av och eventutskottet och jag valde då att behålla datumet som var bokad på Ritz för att arrangera en egen sittning. Resultatet blev en fulsittning med tema årtal. Sittningen blev mycket lyckad och jag upplever att det var väldigt uppskattat att ha en fulsittning mellan alla traditionsenliga event. Jag rekommenderar starkt att fortsätta arrangera någon fulsittning med tema. I november arrangerades även halvvägsmiddagen för JP. Middagen hölls på Frimis och utskottet gjorde middagen lite mer likt en sittning genom att beställa sånghäften och ha dresscode, vilket var mycket uppskattat.

I december arrangerades julsittningen. Sittningen hölls på Nivå på Ritz vilket var en bra lokal med tanke på att det var färre biljetter som såldes än vad vi hade räknat med. I början av terminen var det högt tryck på alla event men när det närmade sig jul började intresset sjunka lite. Julsittningen blev dock ändå lyckad och inslaget av sponsrade julklappar uppskattades. I december hade det varit kul att ha något mer mindre event men på grund av att utskottet då planerade avslutningssittning för JP och halvvägsmiddag för RP var det inte möjligt utan att skapa en för hög arbetsbörda.

Avslutningssittningen för JP ägde rum på Hamnmagasinet i januari. Hamnmagasinet var en väldigt bra lokal för sittningen och personalen var mycket trevlig. Halvvägsmiddagen för RP arrangerades på Makeriet. Ambitionen var att anordna den på Frimis likt juriststudenterna halvvägsmiddag men tyvärr var detta inte möjligt på grund av att Frimis kräver att man är minst 60 personer vilket rättsvetarna inte var. Makeriet var dock en perfekt lokal för antalet studenter som deltog och de fick en väldigt trevlig kväll.

I februari hade vi enbart ett mindre event, vilket var en pubkväll på Strömpis. Detta berodde på att eventutskottet och jag under denna månad planerade midnattssittningen som ägde rum i mars. Midnattssittningen hölls i Johannessalen ovanför Frimis vilket var en otroligt fin lokal som passade väldigt bra för en finsittning som midnattssittningen. Det negativa var att det

krävde väldigt mycket planering och fix kring logistiken eftersom man inte fick dansa där. Vi löste det genom att även hyra lokalen bredvid för dans och DJ efter sittningen. Eventutskottet hade planerat kvällen väldigt bra vilket resulterade i en mycket lyckad sittning. I mars fick vi även till en JF-pub tillsammans med Sobra. Det var väldigt kul att samarbeta med Sobra men för att få till ett event tillsammans behövde vi välja ett datum som passade dåligt med mångas schema vilket resulterade i lågt tryck. Vi samarbetade återigen med Sobra i april för att göra en pub tillsammans efter vår gemensamma spökbollsturnering vilket var väldigt roligt.

I maj var det dags för den årliga slottsbalen. Jag och utskottet hade jobbat mycket med balen hela året och det blev en väldigt kul kväll. Denna månad sålde vi även återigen biljetter till open air day på Frimis. Nytt för i år var att vi även sålde biljetter till brunchen som hålls på Frimis innan open air day vilket var ett kul inslag. I maj arrangerades även olympiaden och olympiadsittningen. I år samarbetade eventutskottet och idrottsutskottet med både olympiaden och olympiadsittningen men eftersom detta innebar att jag och eventutskottet inte kunde tävla på olympiaden rekommenderar jag att välja en annan lösning framöver. Den årliga tackfesten för alla engagerade anordnades också i maj. Sittningen hölls på kåren för första gången någonsin. Jag rekommenderar starkt att fortsätta arrangera sittningar på kåren då personalen var mycket hjälpsam och var vana att arrangera sittningar. Jag anser dock att lokalen är bäst anpassad för väldigt stora sittningar där många personer deltar. Utöver detta hann vi även med en sista JF-pub i maj som denna gång hölls på Stora. Det blev väldigt många event under maj vilket var väldigt roligt men innebar en hög arbetsbelastning. Det hade därför varit bättre om jag spridit ut eventen lite mer för att undvika detta.

Avslutande ord

Avslutningsvis är jag mycket nöjd när jag ser tillbaka på året. Det har varit ett otroligt roligt och givande år och jag är så stolt över styrelsens och alla utskottens arbete. Jag anser att vi har fått till några riktigt roliga event under året och är väldigt tacksam att jag har fått vara en del av planerandet och genomförandet av dem.

Aktivitetsansvarig

Rollen som aktivitetsansvarig har varit extremt rolig och utmanande, jag har lärt mig extremt mycket och har verkligen fått utvecklas som ledare för två utskott. Jag klev in i rollen som aktivitetsansvarig med förhoppningen om att skapa roliga aktiviteter som för samman flera klasser och kompiskretsar. Utöver det var förhoppningen att äntligen komma iväg på Åre-resan efter två års pandemi. Förväntan var ett lärorikt år med chansen att knyta an nya gemenskaper.

Utskotten

Under året har jag haft två utskott reseutskottet och idrottsutskottet. Beslutet togs i början av året att lägga ner utlandsutskottet och istället bilda ett gemensamt reseutskott, framförallt för att dra ner på min arbetsbörda. Reseutskottet bestod av åtta stycken medlemmar, vilket jag nu i efterhand anser var lite för många och jag tror att det i framtiden räcker med 5-6. Idrottsutskottet hade 3 medlemmar, vilket jag anser har fungerat väldigt bra. Både utskotten har haft en utskottsordförande som har haft i uppgift att kalla och leda möten. Arbetsbördan har varit bra under året för de båda utskotten.

För mig har det varit viktigt under året att hela tiden ha en tydlig plan och strukturerat arbete för att ge utskotten en chans att vara så självständiga som möjligt. På åreutskottets möten deltog jag på nästintill alla då det är stora beslut som tas där som ibland kan behöva aktivitetsansvariges vägledning i exempelvis ekonomiska frågor. På idrottsutskottets möten deltog jag cirka varannan gång då de varit väldigt självständiga under året. Efter att vi diskuterade utskottens arbete i slutet av året var de enligt min uppfattning båda nöjda med det förhållningssätt jag haft under året.

Aktiviteterna

Idrott

Under året har flera olika aktiviteter genomförts. Jag var med och planerade välkomstaktiviteterna för nystudenterna tillsammans med studiesocialt ansvarig. De övriga idrottsaktiviteterna planerades och utfördes i samråd med idrottsutskottet. Dessutom har vi infört lite av ett nytt koncept under året där vi inte bara utför aktiviteter utan vi har också varit iväg och kikat på sport. Vi har bland annat abonnerat en del av Sapore och kikat på handbolls VM, vi fixade även rabatterade biljetter till en ÖSK match och var ett gäng och kikade på det. Utöver detta har vi även i samband med aktiviteter haft pubar/efterhäng. Exempelvis efter badminton turneringen hade vi abonnerat La Baguette, där vinnarna av tävlingen fick pris samt att vi hade löst rabatterade priser i baren och de hade satt upp karaoke. Flera av aktiviteterna har varit väldigt lyckade och uppskattade av medlemmarna.

Ett av de större idrottsevenen som planerades och genomfördes var JF-olympiaden med sammanhörande sittning på kvällen. Hela eventet planerades och genomfördes tillsammans med eventutskottet. Dagen innehöll fantastiskt väder och en rolig sittning. Förhoppningen var dock att det skulle ha blivit lite fler deltagare, förhoppningsvis kommer det vara fler som

känner igen eventet till kommande år och deltar. Men totalt var vi ca 50 st deltagare och dagen blev väldigt lyckad.

Under verksamhetsåret hölls även ett flertal idrottsaktiviteter som planerades och genomfördes tillsammans med idrottsutskottet. Under året hade Idrottsutskottet följande aktiviteter:

- Padelturnering
- Danslektion
- Friluftsdag med Sobra
- Badmintonturnering med MFÖ
- Pass på Friskis & svettis
- Kollat ÖSK-match
- Badmintonturnering
- Volleyboll
- Innebandy
- Olympiad + sittning
- Kollat handbolls VM

Jag anser att JF-idrotten verkligen kom igång under året och fick sig en ny start efter corona-restriktioner vilket under tidigare år gjort det svårt att arrangera idrottsaktiviteter. Jag och idrottsutskottet har kämpat hårt för att utöka intresset för JF-idrotten och för att engagera flera olika medlemmar genom att arrangera olika typer av aktiviteter. Vi har gjort detta genom att marknadsföra hårt både på sociala medier men också genom att prata med folk i såväl korridorerna och även på lunchöppet. Detta anser jag att vi verkligen har lyckats med och vi har erbjudit flera olika idrottsaktiviteter till våra medlemmar, antingen gratis eller till väldigt förmånliga priser. Det har i genomsnitt varit hög anslutning på våra aktiviteter och de flesta har varit väldigt lyckade. Utskottet har gjort ett jättejobb under året och jag har verkligen varit imponerad av deras arbete. Vi har hållit arbetsbördan på en bra nivå för både mig och utskottet.

Åre

Så snart bokningen för Skiweek öppnade bokade jag Åresresan och därefter även bussresan till och från Åre. Tillsammans med reseutskottet marknadsfördes resan och nästan alla biljetter tog slut. Det slutade med att tre platser fanns kvar till resan. Vi planerade och genomförde även en väldigt uppskattad förkväll på röda paviljongen några veckor innan resan gick av stapeln. Där presenterades bla. resans tema och stugplaceringarna. Det blev en väldigt lyckad och rolig kväll, där nästan alla deltog. I januari åkte vi iväg till Åre och Skiweek och i min mening var det ett av årets mest lyckade JF-event. Resan flöt på relativt bra och nästan alla stugor umgicks dagligen. Efter resan hade vi även en liten reunion där de som reste iväg hade möjlighet att träffas igen.

Utlandsresan

Målet var inför året att den första utlandsresan på flera år skulle gå av stapeln under våren 2023. Reseutskottet började planera en resa till Gdansk som skulle ske under kristi himmelfärd. Reseutskottet och jag gjorde allt i vår makt för att få upp deltagandet till resan genom att marknadsföra mycket och hålla i lunchöppet med mera. Biljetter släpptes men tyvärr var inte intresset tillräckligt högt och tillräckligt med biljetter såldes tyvärr inte. Därför togs beslutet i samråd med styrelsen att lägga ner utlandsresan för gott. Motiveringen var framförallt att den arbetsbördan som läggs på reseutskottet och aktivitetsansvarig inte längre kan anses som rimligt i att planera en utlandsresa. Tidigare år har man bland annat kunnat boka en gruppresa genom SAS för ett förmånligt pris, detta är inte längre fallet och SAS skulle ha uppemot 7 000 kr per person för en resa T&R till Gdansk. Styrelsen tog därför beslutet om att det är just nu för dyrt att resa och att det är svårt att få ner priset på ett sätt att det ska anses som ekonomiskt försvarbart samt att det är för dyrt för att det ska vara tillräcklig uppslutning på resan.

Trots detta finns självklart möjligheten för kommande styrelse att återuppta resan om intresset finns.

Övrigt

Utöver det traditionella styrelsearbetet och utskottsarbetet har jag försökt vara så behjälplig som möjligt även vid andra aktiviteter. Detta har inkluderat att vara med och planera bland annat utskottssitningarna i början och i slutet på året. Utöver detta har jag i rollen som aktivitetsansvarig varit med och fortsatt etablerat samarbete med Sobra såväl som MFÖ. Detta har skett genom ett flertal olika aktiviteter såsom dodgeballturnering, badmintonturnering och friluftsdag.

Sammanfattningsvis har det varit ett fantastiskt kul och lyckat styrelseår och det har varit en ynnest att få möjligheten att vara Aktivitetsansvarig 22/23.

Utbildningsansvarig JP

När jag tillträdde som utbildningsansvarig för juristprogrammet, så gav jag mig in på något som jag aldrig arbetat med innan och precis som många av mina kollegor hade jag inga referenser på hur något var tänkt att gå till, däribland diplomeringsceremonin.

Mogenska rådet

Till skillnad från tidigare år så hade jag bara ett utskott att utse, Mogenska rådet JP. Mogenska rådet har tidigare år bestått av två utbildningsråd från varje årskurs från de tre åren av grundterminer. Tyvärr hade jag problem att tillsätta några utbildningsråd för terminerna fem och sex vilket innebar att jag fick täcka dem själv. Ett av råden utsågs till ständigt sekreterare, en roll som infördes av min föregångare och har fungerat väldigt bra.

Utbildningsbevakningen

Utbildningen under verksamhetsåret har varit påverkad av flera händelser. Utbildningen har för många bestått av en hybrid mellan onlinebaserad och klassrumsbaserad undervisning. Det har inneburit ett bredare spektrum av utmaningar, både för oss som arbetat med utbildningsbevakning och för Juridicum. Institutionen har varit väldigt tillmötesgående och tillsammans har jag, utbildningsråden och Juridicum lyckats reda ut frågor man aldrig stött på tidigare.

Del av ansvarsområdet för utbildningsansvarig för juristprogrammet är även ett uppdrag som ledamot i JURO. Se Vice ordförandes del för mer information om JURO:s arbete.

Andra ansvarsområden

Inför läsåret 22/23 tog man bort diplomeringsutskottet och att arrangera diplomeringsceremonin för juriststudenterna ålades min styrelsepost. Utöver det hade ingen diplomeringsceremoni för juriststudenter genomförts fysiskt sedan innan pandemin och ingen av de som var med och arrangerade då var med och arrangerade nu. Trots de utmaningar som fanns blev ceremonin i min mening något som alla delaktiga ska vara stolta över.

I början av varje läsår genomförs mentorskapsprogrammet, något som blivit en viktig del av att hjälpa nystudenter bli en del av både JF och juristprogrammet. Antalet nystudenter låg på ungefär samma nivå som tidigare år. Viktigt att poängtera här är att alla som ansökte om en fadder fick en sådan.

Under året hölls två studierelaterade; en tentakväll med studietips för alla T1or inför deras första tenta och samt en tentakväll för de som läser termin två på juristprogrammet. Den andra tentakvällen anordnades av två medlemmar i mogenska rådet JP och fokuserade på hur man studerar inför en terminstenta. Båda tentakvällarna genomfördes på plats och baserat på den feedback vi fått så var de väldigt uppskattade.

Utbildningsbevakningen har tagit upp betydligt mycket mer tid än jag hoppats och därav hann jag inte med några andra studierelaterade event men bra idéer på sådana har arbetats fram av utbildningsråden och förs vidare till min efterföljare.

Avslutande ord

Det jag och mina styrelsekollegor åstadkommit under året är något jag är stolt över. Det finns självklart saker som jag önskar att jag hade gjort bättre eller annorlunda men i helhet är jag nöjd. Jag hoppas att jag varit en bidragande del till att förbättra medlemmarnas studietid genom mitt styrelsearbete men även att jag bidragit till en förbättrad utbildning.

Utbildningsansvarig RP

Mentorskapsprogrammet

Det första projektet som min roll utförde tillsammans med utbildningsansvarig JP var mentorskapsprogrammet. Detta är JF:s "fadderprogram". Det går ut på att T1:or får en mentor från en högre termin (minst T3) tilldelad till sig för att ha ett stöd under början av sin studietid.

Programmet går helt enkelt ut på att vi matchar medlemmar som vill vara mentorer tillsammans med nystudenter som är i behov av en mentor. Programmet löper över hela nystudentens första termin (T1). I detta program så har utbildningsansvariga ett viktigt uppdrag med skyldigheter gentemot medlemmarna. Även mentorerna har ett stort ansvar och för att de ska förstå innebörden av detta skickas en handledning med tillsammans när de får mejlet med namn på deras nystudentena.

Årets upplaga var mycket lyckad. Det var inga problem med tillsättningen av mentorer och vi hade tillräckligt många för att alla nystudenter som ville ha en mentor, fick en. Det arrangerades även en middag i samband med detta för att stärka bandet mellan mentorn och nystudenten vilket också gick bra.

Utbildningsbevakningen

Utbildningsbevakningen har genomförts med Mogenska rådet i spetsen. Ungefär var fjärde vecka har utskottet samlats för att diskutera programmets pågående kurser. Till sin hjälp har utskottet använt sig av anonyma enkäter för att samla in synpunkter som har skickats ut till samtliga klasser. Detta har fungerat mycket bra då det också gör att de som inte vågat lägga fram synpunkter får ett anonymt forum att använda sig av. Ett flertal problem med kurserna har lyfts med programansvarig under året för att kunna påverka utbildningen i en positiv riktning.

Tentatips för T1

Tentakvällen genomförs tillsammans med utbildningsansvarig JP och var en kväll till för att ge T1:orna lite tips och trix inför sin första tenta. Ingen faktiskt undervisning i juridik skedde under kvällen utan syftet var mer att lugna studenterna inför sin första tenta. Det var mycket hög närvaro under denna kväll och vi höll en presentation om vad som är bra att tänka på innan, under och efter en tenta.

Driva frågan angående ett eventuellt införande av masterexamen LL.M

Under året drevs även frågan från Juridiska föreningens håll med stöd av SOBRA och ELSA angående ett införande av masterexamen LL.M vid Örebro Universitet. Skrivelsen omfattade ett studentperspektiv på varför det vore bra för Örebro universitet att inskaffa detta. Som svar på detta återkopplade Fakultetsnämndens representant från Juridicum att de inte kommer utreda frågan med hänvisning till resursbrist.

Rättsvetardagen

Konceptet för rättsvetardagen utvecklades under detta verksamhetsår där evenemanget bestod av tre delar: förkväll, huvuddag och sittning.

Under förkvällen ansåg vi att det var nödvändigt för studenterna att få mer insikt av själva programmet. Därför bestämde vi oss för att bjuda in studievägledare till att hålla en föreläsning under kvällen där han pratar om kurserna, hur man kan byta ut dessa, praktik, utbytestermin och det som studenter kan anse som relevant. Sedan kommer han ha en frågestund där studenterna kan få sina frågor besvarade. Därefter tyckte vi att det var passande med en inspirationsföreläsning med en alumn. Som föredetta rättsvetarstudent vid Örebro Universitet bad vi honom att dela med sig om sin resa från studier till arbetsliv. Därefter bjöd vi in en lärare att hålla ett inspirerande avslutningstal med fokus på varför vår utbildning är viktig, särskilt i dagens samhälle.

Under huvuddagen var tanken att studenter skulle få en bredare insikt kring vad en rättsvetare kan arbeta med i framtiden. Därför blev upplägget under året att ha en blandning av mingel med utställare och föreläsningar med alumner. Dagen hade två stycken inspirationsföreläsningar och åtta stycken företag/myndigheter att nätverka med.

För att avrunda evenemanget på ett trevligt sätt så höll det en avslutande sittning under dagen där studenterna kunde diskutera dagens intryck med varandra. Det blev en lyckad dag med nöjda studenter!

Diplomeringsceremonin

JF och Juridicum har under flertalet år genomfört en diplomeringsceremoni för de som tar examen, detta är något som gjorts även i år. Det ligger i föreningens intresse att detta ska bli en sådan bra dag som möjligt för våra medlemmar. Under verksamhetsårets sista månader har jag varit behjälplig med utformning och framställandet av programbland, skickat ut inbjudningskort samt hjälp till med dekorationer. Under själva dagen höll representanter från JF tal samt att vi hade en grupp från föreningen som hjälpte till under dagen med allt praktiskt.

Avslutande ord

Jag och Anton är mycket stolta och nöjda med det som föreningen åstadkommit under verksamhetsåret 22/23. Vi är tacksamma för alla engagerade och deltagande studenter som gör föreningen till det som den är. Det är ett fantastiskt engagemang som jag hoppas tas till vara på även i fortsättningen.

Jag vill belysa att verksamhetsmålen är uppfyllda med bravur. Föreningen har anordnat många event av olika typer. Det har framförallt anordnats nya evenemang, förutom de traditionsenliga återkommande evenemangen. I år har engagemanget för föreningen också tydligt visat sig komma från båda programmen samt från alla olika terminer. Främst blir det tydligt genom styrelsen för verksamhetsår 23/24 där styrelseledamöterna kommer från olika program och terminer i högre utsträckning än tidigare. Att fånga in nystudenterna och fler rättsvetarstudenter har varit ett stort mål från min sida och jag är väldigt glad över att vi har lyckats.

Vi vill givetvis också tacka vår inspektor Johan Adestam och revisor Magnus Kristoffersson som varit till stor hjälp med stöd och råd när det har varit nödvändigt. Stort tack till alla som varit engagerade i styrelsen, utskotten inkluderat Jurismässan och Medborgarjuristerna, mentorskapsprogrammet och som skyddsombud och till er som närvarat, deltagit och på andra sätt engagerat er i Juridiska föreningen vid Örebro universitet.

Nilufer Nouri

Ordförande för Juridiska Föreningen vid Örebro universitet verksamhetsår 2022/2023